

## Deel I: (O)pa en (O)ma den Ouden

---

Met de voor ons beschikbare gegevens kunnen we best ver terug in de tijd om een voorstelling te krijgen wie onze voorvaders waren en welke namen zij droegen. In de volgende stamreeks zijn ook de echtgenotes opgenomen.

Adriaen Pietersz. (....- overleden voor 1638)	x	????
Pieter Aryens (....-....)	x	????
Pieter Pietersz. (....-....)	x	Zeegertje Goossens Cort (....-....)
Cornelis Pietersz. (1685-....)	x	Geertje Meese Jacobs (1690-....)
Cornelis den Ouden (1719-....)	x	Neeltje Rafaelse Luyten (1712-1784)
Cornelis den Ouden (1749-1824)	x	Baartje de Leeuw (1748-1831)
Rafel den Ouden (1781-1854)	x	Annijje Kriens (1781-1835)
Cornelis den Ouden (1805-1885)	x	Jannigje de Jong (1814-1893)
Arie den Ouden (1856-1954)	x	Petronella van Heiningen (1858-1929)
Arie den Ouden (1883-1946)	x	Aagje van der Velden (1884-1957)
Jan den Ouden (1910-1993)	x	Pietertje Visser (1910-1995)

Bekend is dat Pieter Pieterstz. op een akte, opgesteld op 5-5-1680, zijn naam heeft geschreven als "ingelanden ende ingesetenen" van het dorp Nieuw-Lekkerland.

Deze akte is interessant, omdat zij inzicht geeft in het overgrote deel van de gezinnen die in 1680 te Nieuw-Lekkerland woonden. Een afschrift van de akte bevindt zich in het oud-archief van de gemeente Nieuw-Lekkerland.

*Ons voorgeslacht op internet.*

De genealogie van de familie den Ouden wordt onderzocht door Jan den Ouden die als geboren Lekkerlander veel interesse heeft voor deze, in Nieuw-Lekkerland veel voorkomende familienaam. Uitgangspunt voor de genealogie is Adriaen Pietersz. den Ouden, wonende in Nieuw-Lekkerland, overleden voor 1638, vermeld in de 500e penning 1627.

Neem ook eens een kijkje op deze interessante site: <http://home.planet.nl/~ouden536/>

## Hoofdstuk 2: Het huwelijk van opa en oma

### Snel trouwen, want als kostwinner verdient je meer.

Oplopende spanningen in de wereld dwongen de Nederlandse regering tot mobilisatie van het leger. Bestaande legereenheden en dienstplichtigen werden opgeroepen om hun plaats in te nemen in verschillende oorlogsstellingen. Begin 1939 werd ook (o)pa den Ouden opgeroepen om in dienst te gaan bij de Peel-Divisie. Deze was belast met de verdediging van de Maas.

Dit dwarsboomde de plannen van (o)pa en (o)ma den Ouden want inmiddels hadden zij al een huis (het huis van Piet Heynis aan de Lekdijk) gehuurd voor f 4,50 per maand. Bovendien wilden zij sparen om te gaan trouwen maar het soldatenloon van een vrijgezel was niet hoog. (O)pa trok de stoute schoenen aan en ging naar de toenmalige burgemeester om een verhoging van het soldij te vragen. Die moest hem teleurstellen en raadde hem het volgende aan: snel trouwen want als kostwinner verdient je meer. Toen (o)pa dit hoorde, ging hij direct op zoek naar (o)ma die in de kerk aan het schoonmaken was. Al snel werd besloten om op 28 juni 1939 in het huwelijk te treden. Om als pasgetrouwd stel vaak bij elkaar te zijn, huurde (o)ma een zit-slaapkamer in Deurne. (O)pa probeerde zoveel mogelijk met andere militairen zijn dienst te ruilen om 's nachts bij zijn vrouw te kunnen zijn.

